

Deel 2 Wat is (een) getuige(n)?

Enkele teksten:

Matteus 28: 16-20 De grote opdracht

Marcus 16:15-20 Het zendingsbevel

Handelingen 1:8 Gij zult getuigen

GEBED OM VERLICHTING

Handelingen 1:8 is de tekst waar we vandaag van uitgaan

Als de Heere Jezus hier spreekt tegen zijn discipelen, dan spreekt hij als het ware op de diploma uitreiking van de discipelschool. Ze zijn allen geslaagd, op 1 na: Judas Iskariot die Hem verraadde.

11 mensen, ongeschoold, en met verschillende karakters, in de laatste 18 maanden heeft de Heere Jezus hen meegenomen en getraind om de kerk te bouwen. Nu zouden ze niet langer discipelen zijn, maar apostelen. Er waren enkele eisen om een apostel te zijn. Van het allereerste begin van de bediening van Jezus moesten ze erbij zijn en ze moesten getuige geweest zijn van af dat moment tot de hemelvaart aan toe. **Johannes 15:27** Daar zegt Jezus het zelf, als leider van de discipelen. En in **Handelingen 1:21** zegt Petrus het als leider van de Apostelen.

Het kenmerk van een getuige is de feiten die hij of zij noemt. Een rechter is niet geïnteresseerd in een mening van de getuige, of in zijn of haar zienswijze, nee feiten, daar draait het om bij een getuige. En zo is dat ook in de taak van getuige voor Christus. Het draait niet om onze mening, of onze zienswijze. Die is nog veel te veraf van de Gods wil: dat moeten we blijven leren. **Romeinen 12:1 en 2** zegt dat we hervormd moeten worden.

We moeten in de getuigenissen die we in de wereld brengen zo min mogelijk van onze zienswijze inbrengen, en zo veel mogelijk op Christus wijzen. Daar draait het om in het evangelie. Het goede nieuws is niet dat peter verlost is, het goede nieuws is dat Christus door zijn volbrachte werk, Peter verlost heeft. In **Psalms 115:1** draait het om de eer van God, David zegt daar, niet om ons draait het, maar het draait om de eer en de Glorie van God. Dat is ook de reden dat God ons Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Om Zijn naam's wil. **Psalms 23** laat dat heel duidelijk zien: **vers 3** Hij verkwikt mijn ziel, Hij leid mij in de rechte sporen, om Zijns Naams wil! Wij hebben het evangelie verdraaid naar een mensgericht evangelie, en dat is geen evangelie! **Galaten 1:7**. Het middelpunt van het universum is Christus, het middelpunt van de Bijbel is Christus, het middelpunt van het evangelie is Christus en middelpunt van een nieuwe schepping is: CHRISTUS! Alles draait om Hem, en Hem alleen. **Romeinen 11:36**.

Terug naar de tekst: De Heere Jezus spreekt daar en zegt: Maar gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, samaria tot de uitersten der aarde!

2 woorden wil ik uit deze tekst uitlichten: het woordje KRACHT en het woordje GETUIGEN. Beide woorden lijken niet noemenswaardig in het licht van deze studie, maar zijn uitermate belangrijk. In de volgende studie gaan we kijken naar de belemmeringen die er soms kunnen zijn om te getuigen, een dit heeft alles van doen met dat eerste woordje.

Het griekse woord van sterk(kracht) is ισχυρός (ischuros) je zegt iesgurous. Dit is het normale woord voor een sterk mens, of sterkte.

Maar hier in handelingen wordt een ander woord gebruikt voor het woord kracht: δύναμη (dunamis) je zegt vinamie. Het betekend zo veel als in staat stellen. U zult in staat gesteld worden als de Heilige geest over u komt.

Er zit in het Griekse woord Dunamis een bekender woord. Dynamo. En een dynamo heeft geen kracht in zich, maar wordt in staat gesteld door het wiel om energie of kracht op te wekken om het lampje te laten branden!

Zo is dat ook in ons leven. Zonder vervulling van de Heilige Geest, is het onmogelijk om kracht te ontvangen, om in staat gesteld te worden als dienstknecht en instrument in Gods hand te zijn. God zoekt bruikbare vaten, bruikbare instrumenten. Niet omdat hij het niet zonder ons kan, maar omdat hij de uitdaging aanging ons te gebruiken als verkondigers van de waarheid.

Hij zegt dus dat de discipelen in staat gesteld zullen worden als de Heilige Geest over hen komt. Ze zullen in staat gesteld worden om getuigen te zijn. Ik had beloofd ook dat woordje eens onder de loep te leggen: getuigen.

Het Griekse woord dat hier gebruikt word is: μάρτυρας(Martus) je zegt martras. Het Engelse woord martyr (martelaar) is van dit woord afgeleid.

Dit geeft een interessante blik op de inhoud en het thema van het boek Handelingen.

Velen van ons roepen dat zij verlangen naar de tijd van Handelingen, en als je kijkt naar de radicaliteit waar men de Heere Jezus mee diende is dat heel begrijpelijk, maar vaak wordt gedoeld op de wonderen en tekenen, want velen denken dat er in de tijd van handelingen dagelijks vele wonderen plaatsvonden. Een simpele berekening laat zien dat dit niet het geval is. Het begint te beschrijven vanaf de hemelvaart dat is in ongeveer 30 -33 na christus en het eindigt ongeveer in 64 na Christus.

Het boek handelingen bestrijkt dus rond de 30 jaar. In die 30 zien we als we langs de bladzijden gaan maar relatief weinig wonderen plaatsvinden(op het wonder van bekering en wedergeboorte na, dat altijd het grootste wonder blijft) en na de eerste paar hoofdstukken waarin we zien dat God op een machtige wijze wonderen en tekenen doet, slaat het thema om van overwinning in vervolging en martelaarschap. Geen wonder ook, daar werden ze voor klaargestoomd. De Heere Jezus had zelf in zijn onderwijs al reeds gezegd: Vossen hebben hollen, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen **Matteus 8: 20**.

Johannes 16:33: in de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed...

In **1 Johannes 5:19** staat dat de wereld in het boze ligt, dat bewerkt vijandschap, zoals al van de beginne af aan is beloofd. **Genesis 3:15**

Je zou de tekst dus ook zo kunnen lezen: Maar gij zult in staat gesteld worden als de Heilige Geest over u komt om mijn martelaren te zijn...

Was het dan Jezus doel om martelaren voort te brengen? Nee, maar het was en is nog steeds zijn doel dat wij verkondigers zijn van de waarheid, zelfs als dat verdrukking, en vervolging met zich meebrengt.

Vaak verheerlijken wij de broeders en zusters in landen van vervolging, maar zij zeggen ons, verheerlijk Christus, het is Hij die ons de kracht geeft, Hij door ons heen. De kerk van vandaag aan de dag, is grotendeels verleerd wat het is om uit te gaan en te getuigen. Sommigen hier zullen het niet met mij eens zijn en bij zichzelf denken: maar bij ons in de kerk niet hoor, wij hebben 3 of 4 zendelingen! Als u dat denk, bevestigd dat juist maar weer wat ik vandaag zeg. We zijn het verleerd. We zijn ergens op de weg naar de 21 eeuw kwijt geraakt om ergens voor te leven. En om ons leven te geven voor wat we geloven en waar we voor staan. Het is ongelooflijk hoe we een dubbelhartig leven zijn gaan leiden als christenen vandaag aan de dag. Velen van ons weten niet wat het is om de prijs van vervulling met de heilige geest te betalen, en hebben dus nog nooit ervaren hoe heerlijk het is om vervuld te zijn van Gods geest. Velen van ons weten niet wat het is om de nacht door te brengen in gebed, of uren in het woord te zijn met een brandend verlangen naar meer en een niet te stillen honger naar heiligheid en volheid van Gods Geest. Velen van ons leven niet vanuit de schatrijke positie die God ons in Christus geschonken heeft, omdat we simpelweg niet bereid zijn de prijs van de roeping Gods te betalen. **Filippenzen 3:14**. Sommigen van ons vragen zich meer dan eens af, wat is het doel van mijn leven, zelfs vele jongeren in de kerk hebben geen idee wat het is. Wel het is Jezus. Niet meer, niet minder, Jezus alleen. Hem zij de eer en de Glorie, Hij is het waard om geëerd te worden, hij is ons alles waard.

Wat is getuigen? Het is alles op het altaar leggen, en leven voor Jezus, al het andere zegt Paulus, heb ik voor vuilnis geacht. (**Filippenzen 3:7**) Als u niet weet wat het is om alles buiten christus om schade te achten, werp u dan op zijn genade, dan kunnen er maar twee dingen zijn die u nodig heeft: of geestelijke groei, omdat u nog maar kort geleden tot christus bent gekomen, of... herleving, opwekking in uw eigen leven, precies op de plaats waar het hoort te beginnen.

Neem de tijd om het allerbelangrijkste te doen wat een mens maar kan doen, nuttig worden voor de Heer, leven voor Hem. Vrucht dragen opdat de Vader word verheerlijkt. Johannes 15:8.

Amen