

In het Lucas evangelie wordt de Here Jezus afgeschilderd als de Zoon des mensen, in ieder evangelie komt er een andere kant van de Heiland naar voren. Het is net als bij een diamant; het licht schijnt er iedere keer op een andere manier doorheen en het doet je verbaasd staan. De schrijver van het Lukas-evangelie was: Lukas en Lukas was een arts en waarschijnlijk een Griek (Ko4:10-11,14);

Wij hebben een Heiland die altijd reageert. De Bijbel belooft ons: Bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal open gedaan worden en zoekt en gij zult vinden. Soms denken we dat de Heiland niet reageert, of te laat is met reageren, maar laten we niet voorbijgaan aan Gods soevereiniteit. Hij bepaald wat goed is voor ons. Onthoud dit: Uw bewaarder zal niet slapen op sluimeren! (Matt7:8; Ps121: 3)

De Heer Jezus reageert op gehoorzaamheid(vs.1-11). Als u de hele nacht had gevist en niets gevangen, zou u dan bereid zijn om weer te gaan vissen? Eén van de redenen waarom de Heer verschillende vissers riep om zijn discipelen te worden, was dat ze het nooit opgaven! Petrus heeft misschien wel gedacht dat hij meer van vissen wist dan de Heer, maar toch deed hij wat de Heer Jezus beval; en de Heer beloofde zijn gelovige gehoorzaamheid. Geen enkele mislukking is definitief als u naar de Heer komt om opnieuw te beginnen.

De Heer Jezus reageert op ziekte (vs.12-14). Melaatsen mochten niet dicht bij de mensen komen; maar deze man kwam in wanhoop bij de Heer, en de Heer genas hem. Melaatsheid is het beeld van de zonde. Het heeft veel overeenkomsten.

- 1 Het begint klein
- 2 Breidt zich uit over het hele lichaam
- 3 zorgt ervoor dat je geïsoleerd raakt
- 4 brengt uiteindelijk de dood voort.

Het offer waarop de Heer doelde, staat beschreven in Leviticus 14 en is een beeld van het heilswerk van de Heer Jezus. Denkt u daar eens over na.

Het werk van de Heer Jezus op aarde bestond uit verschillende zaken:

- 1 Prediking → Hij predikte het belang van bekering, en meer over de Hel dan de Hemel
- 2 Genezing → Hij genas vele zieken alser geen geloof was kon hij soms weinig doen. Mat 13:58
- 3 Bevrijding → Van demonische machten Mar1:34
- 4 Reiniging → Hij reinigde melaatsen. Beeld van de zondaar. Luc7:22

De Heer reageert op succes (vs.15-16). De menigten zochten Hem, maar de Heer trok Zich terug om te bidden en te spreken met de Vader. Hij liet niet toe dat zijn populariteit Hem afbracht van de wil van de Vader. Vance Havner zei eens: 'Succes kan ons nest zo comfortabel maken dat we het vliegen verleren.'

De Heer Jezus reageert op zondaars (vs.17-39). Hij vergaf de verlamde, Levi de tollenaar, en Levi's vrienden, die in Hem geloofden omdat Hij een 'vriend van zondaars' was (Mt11:19). Hij kon de schriftgeleerden en farizeeën niet vergeven omdat die niet wilden toegeven dat ze ziek waren en nieuwe kleren nodig hadden!