

Bijbelstudie Uitverkiezing

Deze studie gaat over de uitverkiezing. In deze studie zal het niet gaan over hoe het nu precies werkt met uitverkiezing (hoe kan het dat God al weet wie er uitverkoren zijn) maar zullen we vooral kijken met welk doel God mensen uitverkiest. Hierdoor zal hopelijk de negatieve lading van het woord "uitverkiezing" afnemen of hopelijk zelfs geheel verdwijnen.

Lofzang op Gods welbehagen in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:3:6)

Het begin van Efeze 1 is een lofzang. Je zou haast zeggen een soort aanbiddinglied. Dit moeten we in gedachten houden bij het lezen van de tekst. Als we dat niet doen dan lopen we het gevaar dat we een tekst verkeerd uitleggen. Een voorbeeld hiervan vinden we in het lied hieronder.

Voorbeeld:

All for love, a Father gave, for only love could make a way. All for love the heavens cried, for love was crucified

Oh how many times have I broken your heart. **But still You forgive if only I ask.** And how many times, have You heard my pray. Draw near to me....

De vrouw die dit nummer heeft geschreven is zo onder de indruk van Gods genade dat ze dit verwoord in het lied hierboven. Ze verwonderd zich erover dat God haar vergeeft wanneer ze daar om vraagt. Zelfs wanneer ze ervaart dat ze Gods hart brak. Wat deze vrouw schrijft doet denken aan de woorden uit de Bijbel in het boek Sefanja. Hier staat het volgende:

Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. (Sefanja 3:17b)

In hoofdstuk 3 van dit Bijbelboek gaat het over het oordeel over Jeruzalem. Het volk Israel had zwaar gezondigd tegen God met als gevolg dat God moest oordelen. Maar als het volk zich bekeerd tot God dan zal God Zich over hen ontfermen. Hij zal niet toornen maar Hij zal zwijgen in Zijn liefde. En dat niet alleen. Hij zal Zich over Israel verblijden met gejuich!

Wanneer wij ons bekeren tot God van onze zonden is God niet boos. Hij zal zwijgen in Zijn liefde en tegelijk verblijd zijn wanneer we ons opnieuw aan Hem geven!

Hierover kunnen we ons alleen maar verwonderen en stil worden voor God.

Op dezelfde manier is de vrouw die het lied hierboven schreef verwonderd over Gods goedheid en genade.

Wanneer je echter alleen het stukje “ But still You forgive if only I ask” eruit knipt dan kun je je afvragen of het zo niet al te gemakkelijk gaat. Iemand met een verkeerde hartsgesteldheid zou uit deze ene zin kunnen concluderen dat hij kan blijven zondigen want als God toch vergeeft wanneer je daarom vraagt? Uit de context van dit lied wordt duidelijk dat dit niet bedoeld wordt in het nummer. Het kan zijn dat dit voorbeeld wat vreemd is omdat het zo logisch is. Toch gebeurt er met sommige Bijbelteksten precies datgene wat eigenlijk niet zo logisch is. Een voorbeeld hiervan zijn de eerste paar verzen van Efeze 1.

Wat stáát er in Efeze 1:4?

We zijn in Hém uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld. Het is ontzettend belangrijk wáár de nadruk op gelegd wordt. Je kunt het deel “ voor de grondlegging der wereld” er uitknippen en er een theologie omheen bouwen waar je bang van kan worden maar dit kan niet de bedoeling zijn van Paulus en ook niet van God. Paulus verheugd zich over de uitverkiezing en hij maakt er een lofzang van!

Nergens is er in de Bijbel een persoon te vinden die bang is of hij of zij misschien niet uitverkoren is. Deze angst is dus volledig onterecht. Dit zullen we in de loop van de studie gaan zien.

Jezus Christus

Als er iemand uitverkoren is dan is het wel de Here Jezus. Je kunt dit lezen in de volgende teksten die over Hem gaan.

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. (Jesaja 42:1)

En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mattheus 3:17)

De Here Jezus is, was en blijft dé Uitverkorene van God. Let wel: al vóór de grondlegging van de wereld. Waarom?

Dit gaan we zien in de volgende paar Bijbelverzen.

*En God zei: Laten Wij mensen maken naar **Ons beeld, naar Onze gelijkenis** (Genesis 1:26)*

*Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als **Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.** (Romeinen 5:14)*

De mens is niet zomaar een idee van God. De mens is gemaakt naar het beeld van God. Dit is voor ons hoe langer we hierover nadenken steeds moeilijker te begrijpen.

*Ook zei de HEERE God: **Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.** (Genesis 2:18)*

Wanneer God zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken...” dan heeft God het hier in de eerste plaats over Adam maar Hij bedoeld hiermee ten diepste Zijn eigen Zoon! Dit staat natuurlijk niet letterlijk in de tekst maar Paulus was ervan overtuigd dat de relatie van een man en een vrouw (Adam en Eva) een beeld is van iets dat veel dieper gaat.

*Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: **Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!** Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij*

genomen. **Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.** (Genesis 2:21-24)

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. **Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.** Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (Efeze 5:25-33)

Alles gaat bij God om Zijn Zoon. Alles is gemaakt omwille van Hem (Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Kolossenzen 1:16)

God houdt zoveel van Zijn Zoon, echter, het is niet goed dat Hij alleen is! Daarom is Jezus dé Uitverkorene.

God heeft vanaf de grondlegging van de wereld al een plan met de mensheid. Hij heeft door Zijn Zoon de mensheid gemaakt en heeft na de zondeval nog steeds de hele mensheid op het oog! (Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Johannes 3:16-17)

In de schaduw van deze uitverkiezing staan o.a. de uitverkiezing van Israël maar ook de Gemeente. Dit gaan we zien in het vervolg van deze studie.

Israël (Abram Genesis 12:1-3)

*De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. **Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.** Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; **en in u zullen alle geslachten van de aardebodem gezegend worden.***
Ook Israël is een uitverkoren volk. (Genesis 12:1-3)

*Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, **het nageslacht van Abraham**, die Mij liefhad, (Jesaja 41:8)*

Ook Israël was door God een uitverkoren volk. God had Abraham geroepen (en eigenlijk dus uitverkoren) en uit Abraham is het volk Israël (en niet alleen Israël) voortgekomen. Ook Mozes noemt Israël een uitverkoren volk.

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. (Exodus 19: 5-6a)

De Gemeente

Petrus haalt de woorden van Mozes aan om de Gemeente aan te spreken. Hij voegt er echter wel wat aan toe. Kijk maar:

*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; **opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht**, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. (1 Petrus 2:9-10)*

Ook wij als Gemeente zijn door God uitverkoren. Niet alleen om ons te behouden maar ook om Gods daden te vertellen zodat er meerdere mensen gered kunnen worden!

Vragen:

In deze studie heb je kunnen lezen over een belangrijk aspect van uitverkiezing, namelijk dat God mensen uitkiest met als doel om meerdere mensen te bereiken. Wat vindt je hiervan? Veranderd dit je kijk op het woord uitverkiezing? Waarom wel of niet?

Wat zou Jezus bedoelen toen Hij zei: velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren? (Mattheüs 22:14)